

Alles over Israël

Touche en uitgave van Christenen voor Israël

Tov!

MAART 2018
JAARGANG 15
NUMMER

1

- De trouwdag van Avigal is een groot feest!
- Maak een mooie bloemenslinger

CLUB
MAGAZINE



THEMA

Een Joodse
bruiloft



Dit vind je in
DEZE TOV!

**EEN JOODSE
BRUILOFT**

Dit is het
thema

- 4 *Nu in Israël*
Nieuws, feiten en weetjes
- 6 *Thema*
Een Joodse bruiloft
- 8 *Avigal is een Joodse bruid*
- 11 *Romantische bloemen*
Maak een bloemenslinger
- 12 *Oei, verkeerde bruid*
- 14 'Ik zal u voor altijd als mijn bruid nemen...'
- 15 *Gesluierde bruid*
- 16 *Puzzel en pret*

Shalom!

Het themanummer dat voor je ligt, gaat over een heel feestelijk onderwerp. In deze Tov! gaat het namelijk over de Joodse bruiloft. Een bruiloft is natuurlijk altijd erg bijzonder, maar je zult gaan ontdekken dat de Joodse bruiloft nog specialer is. Er is namelijk een heleboel symboliek en betekenis vanuit het geloof in de Bijbel. Bijna elk onderdeel van de bruiloft heeft een godsdienstige en dieperliggende betekenis.



Een heel bekend voorbeeld is het breken van het glas, dat doet denken aan de verwoesting van de tempel. Maar zo zijn er nog veel meer voorbeelden waar we in deze Tov! dieper op in gaan. Naast alle dieperliggende betekenissen, is een Joodse bruiloft vooral iets ontzettend feestelijks. Zeven dagen feest, en hoe!

Ik wens je heel erg veel leesplezier toe!

Wendy

Concept en realisatie: BladenMakers

SPAAR VOOR GEHANDICAPTE KINDEREN IN ISRAËL

Heel 2018 is het feest bij Tou! Israël is jarig en wordt zeventig jaar. Daarom sparen we een mooi cadeau bij elkaar: geld voor Aleh, een organisatie die zwaar gehandicapte kinderen helpt. Doe je ook mee?

Ga de ramen lappen voor oma, organiseer een sponsorloop of verzamel statiegeldflessen. Door te sparen voor Aleh, spaar je voor jezelf een persoonlijke slinger! Voor elke tien euro die je spaart, krijg je een vlaggetje. Kies zelf welke letter erop komt. Kijk snel op www.touclub.nl/actov voor alle informatie over de actie!



HOI WENDY,

Pas nam ik een kijkje op de website van de Tou!Club en toen zag ik dat de website helemaal is vernieuwd. Ik vind hem super mooi geworden!

Shalom, **RUDY**

Beste Rudy,

Dat heb je goed gezien! Houd de website in de gaten, want er verschijnen heel vaak nieuwe dingen op. Zo hoef je niet te wachten tot de nieuwe Tov! op de deurmat valt, maar lees je via de website leuke nieuwtjes.

Groetjes, *Wendy*

WINNAAR PUZZEL

Hallo,
Ik heb de puzzel van de editie Feest in Israël gemaakt. Het antwoord dat ik heb gevonden is pelgrims. En de feesten die bij de pelgrimsfeesten horen zijn het Wekenfeest, Pasen en het Loofhuttenfeest.

Groetjes, **SARA**
Ps. in december was ik jarig!

Shalom Sara,

Gefeliciteerd met je verjaardag, maar vooral met... de prijs! Jij hebt namelijk gewonnen. Wat knap dat je precies weet welke feesten horen bij de pelgrimsfeesten.

Groetjes, *Wendy*

Joodse kalender

1 MAART: POERIM
Lotenfeest

31 MAART - 7 APRIL: PESACH
Pasen

20 EN 21 MEI: SJAVOEOT
Wekenfeest

NU in Israël

Nieuws, feiten
en weetjes

OLIJVEN UIT DE WOESTIJN

Een boomgaard in de woestijn? Dat lijkt onmogelijk! Maar je raadt het al, in Israël kan dat wel. In de Sinaiwoestijn, vlakbij de grens met Egypte, worden binnenkort olijfbomen geplant. Je ziet het gebied op de satellietfoto. Dichtbij is er ook al een wijngaard. Zo gebeurt wat in de Bijbel staat: de woestijn zal bloeien als een roos!

TE DIK: LIKE!

In Nederland zijn veel kinderen te dik. In Israël is dat niet anders. Ieder jaar neemt het aantal kinderen met overgewicht in Israël toe. Dr. Raz van de Ariel Universiteit in Israël noemt het 'niets minder dan een nationale ramp'.

Een ernstig onderwerp, maar toch vonden 16 van jullie dit plaatje op Instagram leuk. De Tou!Club ook volgen op Instagram? Zoek op @jijbentou. En natuurlijk zijn we ook te vinden op Facebook!



ISRAËLISCHE JURK VOOR PRINSES MEGHAN?



Welk meisje droomt er niet van om op haar eigen bruiloft even helemaal een prinsesje te zijn? Voor de Amerikaanse Meghan Markle komt dat uit! Ze trouwt met de Britse prins Harry. En iedereen is al lang van tevoren druk over haar trouwjurk.

Een trouwjurk voor een prinses moet perfect zijn. Daarom worden er ontwerpers van over de hele wereld bij betrokken. De prinses bepaalt vervolgens wie haar jurk mag gaan ontwerpen. Een grote kans dat het een Israëlische ontwerper wordt! De Israëlische ontwerper Inbal Dror is namelijk gevraagd een voorstel te doen voor een jurk.

Schoonheids- specialiste op visite

Meisjes vinden het leuk om zich mooi te maken. Dat geldt ook voor de meisjes die wonen bij Aleh, een organisatie die gehandicapte kinderen helpt. De inwoners van het 'roze huis' van Aleh hadden geluk: ze kregen een echte schoonheidsspecialiste op visite! Zo werden ze nóg mooier.

Wil jij ook iets betekenen voor Aleh? Je kan meedoen met AcTou!: de actie van de Tou!Club. Kijk snel op www.touclub.nl/actou.

THEMA

EEN JOODSE BRUILOFT



WIST JE DAT...

...Er twee koppen wijn worden gebruikt tijdens de trouwceremonie? Over de eerste wordt een zegenspreuk uitgesproken en daarna drinkt het paar een kopje.

Hoe gaat een JOODSE BRUILOFT?

Een Joodse bruiloft heeft allemaal bijzondere tradities en symbolen. Bijna allemaal hebben ze te maken met de Joodse godsdienst. In dit artikel kun je lezen waarin de Joodse bruiloft verschilt van bijvoorbeeld een Nederlandse bruiloft en wat de verschillende ceremonies betekenen.

WIST JE DAT...

...Er een glas wordt geplaatst op de grond en kapot wordt getrapt door de bruidegom? Dit symboliseert het verdriet over het verlies van de tempel.

WIST JE DAT...

...Er verschillende betekenissen zijn van het dragen van de sluijer? Een daarvan is dat het laat zien dat hoe aantrekkelijk of mooi iemand er ook uit mag zien, de ziel en het karakter uiteindelijk het belangrijkste zijn. De bruidegom sluiert het gezicht van de vrouw. Het is een teken van bescherming. Je leest er alles over verderop in deze Tou!

WIST JE DAT...

...Er een hele week na de bruiloft feestmaaltijden worden gegeven door vrienden en kennissen? Deze week wordt de sheva brachot genoemd.

In het jodendom is de trouwdag de gelukkigste en heiligste dag van iemands leven. Het wordt gezien als een persoonlijke Jom Kippoer (Grote Verzoendag). Want op deze dag worden alle zonden uit het verleden vergeven en smelten beide zielen samen in een nieuwe ziel. Bruid en bruidegom eten of drinken op deze dag niet tot na de trouwceremonie.

De bruid en bruidegom zien elkaar een week lang niet voor de trouwerij. Voor de trouwceremonie ontmoeten de bruid en de bruidegom de gasten apart. De bruid zit op haar troon om haar gasten te ontvangen, terwijl de bruidegom omringd wordt door gasten die zingen en op hem toosten. De moeders van de bruid en bruidegom staan samen en breken een plaat om aan te tonen dat de verbintenis serieus is en een gebroken relatie nooit helemaal gerepareerd kan worden.

Joodse mannen en vrouwen leren elkaar kennen net als anderen en worden gewoon verliefd op elkaar. Maar bij streng orthodoxe Joden is het gebruikelijk dat een huwelijk gearrangeerd wordt. Dat betekent dat een jongen en een meisje niet zelf kunnen kiezen met wie ze willen trouwen. Daarbij wordt een soort huwelijksmakelaar ingeschakeld, een sjadchen, die een aantal gesprekken regelt tussen de jongen en het meisje

om daarna te kijken of daar een huwelijk uit kan voortkomen. Daarna wordt er een datum vastgesteld. Deze mag alleen niet plaatsvinden op een Joodse feestdag of een vastendag. In Nederland vindt eerst het burgerlijk huwelijk plaats, en daarna pas de Joodse ceremonie. Het is de bedoeling dat de bruid een talliet (gebedskleed) voor haar toekomstige echtgenoot koopt en dit aan hem stuurt.

De sjabbat voorafgaand aan de bruiloft is ook erg belangrijk. De bruidegom gaat dan naar de synagoge en wordt opgeroepen voor de Thoralezing. Ook wordt hij beworpen: de vrouwen die aanwezig zijn, gooien snoepgoed, rozijnen en amandelen naar de bruidegom. Daarna rapen de kinderen al het snoepgoed op.

WIST JE DAT...

...De trouwing glad moet zijn, zonder versieringen, als symbool dat het huwelijk van simpele schoonheid is? De bruidegom schuift de ring om de vinger van de rechterhand van de bruid. Vanaf nu is het paar getrouwd.

WIST JE DAT...

...De ceremonie plaatsvindt onder de choepa? Dat symboliseert het huis dat gebouwd gaat worden. Het is aan alle kanten open om de gastvrijheid te tonen. Meestal wordt de bruiloft buiten gehouden, onder de sterren, als een teken van zegen door God aan Abraham: dat zijn kinderen zullen zijn als de sterren van de hemel. De bruid en de bruidegom dragen onder de choepa geen sieraden om te laten zien dat ze zijn zoals mensen zonder bezittingen.



DE TROUWDAG VAN AVIGAL IS EEN GROOT FEEST!

Hoe ziet een Joodse bruiloft eruit? De 24-jarige Avigal kan er alles over vertellen, want zij had een typisch Joodse bruiloft.

Hoi, ik ben Avigal en ik ben 24 jaar. Ik woon in Nederland. Ik studeer geneeskunde want ik wil later graag dokter worden. Daarnaast organiseer ik graag activiteiten en vind ik het heel leuk om te reizen. Verder ben ik graag met mijn familie en vrienden en ben ik nu anderhalf jaar getrouwd.

Klopt het dat er in het jodendom een soort uithuwelijking is? Dus dat familie en/of vrienden een partner voor je zoeken?

Het klopt dat sommige Joodse mensen uithuwelijking doen. Bij heel orthodoxe mensen bijvoorbeeld. Dan gaan de ouders eerst praten met de andere ouders. En als zij het samen eens worden, dan worden de jongen en het meisje aan elkaar voorgesteld. Zij kunnen dan een paar keer

daten en beslissen dan of ze gaan trouwen of dat de ouders een ander iemand voor ze moeten zoeken. Bij mij zelf is het gewoon natuurlijk gegaan. Dat betekent dat wij elkaar zijn tegengekomen en dat we hebben besloten dat we met elkaar wilden trouwen. Voor we gingen verlovden, hebben we anderhalf jaar gedatet, voor orthodoxe Joden is dat erg lang.

Is er een bepaalde tijd voor en na de bruiloft met daarin vaste tradities of ceremonies?

De week voor de bruiloft zien de bruid en de bruidegom elkaar niet, omdat het dan extra bijzonder is als ze elkaar weer zien tijdens het trouwen. De sjabbat voor het huwelijk noemen we de sjabbat kalah en dan komen er allemaal vriendinnen van de bruid naar haar toe om samen te kletsen en te eten en hebben ze speciale dingen voor haar bereid. De bruidegom gaat die dag naar de synagoge en wordt daar toegesproken en leest dan een stukje uit de Torah. Een paar dagen voor de bruiloft gaat de bruid in een ritueel bad (mikwe) om helemaal puur het huwelijk in te gaan.



Daarna is de trouwdag zelf met de Joodse huwelijks-ceremonie en een groot feest daarna. Vervolgens heb je nog zeven dagen lang elke avond een grote maaltijd. Elke avond organiseert iemand anders die maaltijd voor het bruidspaar en dan ko-

men er ook veel andere mensen en wordt er veel gegeten en worden vragen gesteld aan het bruidspaar.

Waarom koos je ervoor om je bruiloft volgens Joodse traditie te vieren?

Ik ben Joods opgegroeid en opgevoed. Niet op een heel strenge manier, maar een modern-orthodoxe manier. Dat betekent dat wij altijd sjabbat vierden en kosher aten en alle Joodse feestdagen vierden, maar dat wij verder gewoon leven als alle andere Nederlandse mensen, studeren, veel reizen en de vrouwen gewoon broeken dragen en geen pruiken ophebben en zo. Ik vind het bijzonder om Joods te zijn en vind het een heel mooi geloof. Ik doe het niet omdat het moet, maar omdat ik zelf ook vind dat het goed voor me is en mij er prettig bij voelt. Alles wordt bijzonder gemaakt, bijvoorbeeld: je hebt zeven dagen in de week, maar een dag is heel speciaal, namelijk de sjabbat. Iedereen eet gewoon, maar wij moeten iets meer opletten omdat het kosher moet en dan ben je ook meer dankbaar voor wat je hebt. Ik wil graag de Joodse traditie doorgeven, ook aan mijn kinderen en dat zij dan later zelf kunnen beslissen wat zij ermee doen. Voor mij was het vanzelfsprekend om Joods te trouwen. Trouwen in het jodendom is iets heel bijzonders. Ze zeggen dat bij het trouwen de ziel van de man en de vrouw één worden en dat het zo'n bijzonder moment is, dat, als de bruid en de bruidegom dan bidden naar God, er extra naar ge-

luisterd wordt en dat zelfs drie overleden generaties van de bruid en de bruidegom meeuieren. Het was voor mij dus heel belangrijk om Joods te trouwen.

Wat maakt een Joodse bruiloft anders dan een andere bruiloft?

Vooral de ceremonie is heel anders. Wij trouwen ook burgerlijk, voor de Nederlandse wet, zoals iedereen dat doet. Maar het Joodse trouwen heeft allemaal extra gebruiken. De ceremonie zelf vindt plaats onder de choepa (symbool voor het nieuwe

huis dat ze gaan opbouwen). Eerst gaat de man eronder staan en dan komt de vrouw. Zij wordt gebracht door haar ouders, die allebei een kaars vasthouden.

De vrouw loopt dan zeven rondjes om de man heen. Dan worden er zegeningen uitgesproken door verschillende mensen. De huwelijksakte wordt voorgelezen. Het bruidspaar moet een slokje wijn drinken. De bruidegom geeft de ring aan de bruid. Deze ring moet rond zijn en mag geen steentjes hebben. En aan het einde trapt de man een glas kapot als herinnering aan alle niet-leuke dingen die in het leven kunnen gebeuren en aan de vernietiging van de tempel. Meteen daarna komt er urolijke muziek en is het feest. Het bruidspaar gaat

eerst even naar een kamer toe zonder de gasten, omdat ze elkaar dan pas weer voor het eerst hebben gezien. Bij dit feest dansen de mannen en de vrouwen apart en soms gaan de bruid en de bruidegom dan even naar elkaar toe, bijvoorbeeld op de stoel. En aan het einde worden weer zeven zegeningen uitgesproken, net als op alle zeven avonden erna.

Zijn er ook bepaalde kledingvoorschriften voor de bruid en bruidegom?

De vrouw draagt gewoon een heel mooie, witte bruidsjurk. Deze kiest ze zelf uit. Sommigen willen een jurk die meer bedekt dan anderen. Tijdens de ceremonie heeft de vrouw een sluier voor haar hoofd. Ulak voor de ceremonie begint, komt de man naar haar toe en bedekt haar dan door de sluier zelf voor haar hoofd te doen. De man draagt een pak en sommige mannen dragen tijdens de choepa een gebedskleed eroverheen. En ze dragen een kepeltje, meestal een zwarte of witte.

Wat is jouw mooiste herinnering aan je bruiloft?

De mooiste herinnering van de ceremonie is het moment dat ik mijn man weer zag en dat hij mij kwam bedekken met de sluier. En ook het moment dat hij al onder de choepa stond en ik aan kwam lopen, tussen mijn ouders in. Van het feest is het mooiste moment het dansen met mijn man en mijn familie. Iedereen is dan zo blij voor je, dat is heel bijzonder.



MAAK EEN MOOIE BLOEMENSLINGER

Wat ziet het er romantisch uit hè, zo'n choepa bij een Joodse bruiloft. Vaak wordt de choepa prachtig versierd, bijvoorbeeld met bloemen. Nu de lente voor de deur staat, is het hét moment om ook met bloemen aan de slag te gaan! Maak voor een choepa deze bloemenslinger of gebruik hem als versiering van je fiets, op je kamer, in de tuin of waar dan ook.

Dit heb je nodig:

- A5-formaat gekleurd papier
- Nietmachine
- Koord of touw
- Perforator

1 Vouw een muizen-
trapje van
het papier: vouw de kleine
kant ongeveer 2 cm om,
vouw de volgende 2 cm de
andere kant op, enz., tot het
hele papier gevouwen is.



2 Doe een nietje in het
midden van het muizen-
trapje, in de breedte.

3 Knip de
uiteinden
schuin af.



4 Leg het muizen-
trapje op zijn kant.
Vouw de laagjes
van elkaar.

5 Zet de uiteinden
met een nietje
aan elkaar vast. Er
ontstaat een bloem.



6 Maak met de
perforator twee
gaatjes in de bloem.
Rijg de bloemen
door de gaatjes aan
het touw.



Maak de slinger zo lang je wilt!

OEI, verkeerde bruid?!



'En het gebeurde 's morgens – zie, het was Lea!
(Genesis 29:25)

Je zult de schrik van je leven krijgen! Jakob, die zeven jaar lang gewerkt heeft voor zijn aanstaande schoonvader om met zijn Rachel te trouwen, ontdekt de ochtend na de bruiloft dat hij niet met Rachel maar met haar zus Lea getrouwd is! Hij voelt zich bedrogen. Laban, Jakobs schoonvader, heeft stiekem zijn oudere dochter Lea als bruid aan Jakob gegeven. Wat moet hij nu doen?

Zo op het eerste gezicht is het maar een vreemd verhaal. Jakob wil trouwen met zijn grote liefde maar krijgt in plaats daarvan ongeuraagd haar zus als vrouw. Hij vraagt verbijsterd waarom Laban dat gedaan heeft. Laban antwoordt dat het nu eenmaal niet de gewoonte is dat de jongere dochter eerst trouwt. Als Jakob alsnog met Rachel wil trouwen, moet hij nog eens zeven jaren voor hem werken...

Het is een beetje raar; Jakob die met de verkeerde bruid trouwt en die is ook nog zijn nichtje! Want Lea en Rachel zijn dochters van Laban, en Laban is de broer van Jakobs moeder Rebekka. En hoe kan het dat Rachel niet protesteert? Zij zou toch met Jakob trouwen? Waarom heeft ze het Jakob dan niet op tijd laten weten? Had ze hem geen hint kunnen geven?

De Joodse traditie vertelt dat dit Bijbelverhaal eigenlijk heel bijzonder is. Niet alleen Jakob was er één van een tweeling (met zijn broer Ezau), maar ook Lea en Rachel zijn volgens de Joodse traditie een tweeling. Het was oorspronkelijk de bedoeling geweest dat Ezau met Lea zou trouwen en Jakob met Rachel. Dat gebeurde in de tijd van de Bijbel wel vaker, dat neven en nichten met elkaar trouwden. Maar waarom trouwt Lea dan niet met Ezau maar met Jakob?

Volgens de traditie van Israël vindt Rachel het zielig voor Lea dat zij met Ezau moet trouwen. Ze vindt hem een ruwe man. Ze wil dat haar zus Lea ook moeder wordt van het volk dat de Heere God beloofd heeft. Ze offert haar grote liefde Jakob op voor haar zus. Ze weet dus van Labans plan. Het is gebruikelijk in die tijd dat de bruid die een sluier draagt op haar trouwdag een soort codewoord

heeft waarmee ze aan haar bruidegom kan laten weten dat ze het écht is. Rachel heeft het codewoord dat ze met Jakob heeft afgesproken aan Lea gegeven.

*Joodse mannen
kijken altijd
eerst even onder
de sluier*

Later trouwt Rachel alsnog met Jakob, maar ze moet haar man haar hele leven

delen met haar zus. Als Lea allang kinderen heeft gekregen, heeft Rachel nog steeds geen kinderen. Het duurt heel lang tot Jozef geboren wordt, die later onderkoning van Egypte wordt en al zijn broers redt van de hongersnood.

Het is een vreemd verhaal, maar sinds Jakob trouwde met een andere bruid dan hij dacht, kijken Joodse mannen voordat ze trouwen altijd eerst even onder de sluier of het echt wel de goede bruid is die de sluier draagt. Zo wordt op elke Joodse bruiloft gedacht aan het verhaal van Jakob en Rachel en Lea. Want wie trouwt er nu graag met de verkeerde bruid?

Israël, de bruid van God

'Ik zal u voor altijd als mijn bruid nemen...'

(Hosea 1:18)

De Heere God belooft dat Hij Israël voor altijd tot Zijn bruid zal nemen in de Bijbel. Dat is wel heel bijzonder. Want de Heere God noemt Israël ook wel Zijn eerstgeboren Kind. En Hij noemt Israël ook Zijn oogappel. Waarom vergelijkt de Heere God Zijn volk dan met een bruid?

In de Bijbel kunnen we lezen hoeveel de Heere God van Israël houdt. Op heel veel plekken in de Bijbel kun je dat lezen. Ook al is Hij soms erg boos op Zijn volk. Soms gaan ze niet goed met elkaar om, soms dienen de mensen de goden van andere volken, maar telkens weer zegt Hij dat Hij hen liefheeft zelfs ondanks hun fouten. Hij zegt dat Hij hen liefheeft niet om wat ze voor Hem doen, maar omdat Hij trouw wil zijn. Trouw aan Zijn eigen Naam. Zijn naam is: barmhartig, genadig, geduldig, rijk aan goedertierenheid en trouw (Exodus 34). Zelfs als Israël bij de Heere God vandaan loopt, blijft Hij trouw, zoals een man trouw blijft aan zijn vrouw. Gods beloften zijn voor altijd, voor eeuwig.

In het boek van de profeet Jesaja, in hoofdstuk 62, kun je lezen dat de Heere God ook Zijn land, het land van de Bijbel, vergelijkt met een bruid.

De Heere God heeft ervoor gekozen voor altijd bij Zijn volk te blijven en zelfs voor

Tegen u zal niet meer gezegd worden: verlatene, en tegen uw land zal niet meer gezegd worden: woestenij, maar u zult genoemd worden: Mijn welgevallen is in haar, en uw land: getrouwde; want de HEERE verlangt naar u, en uw land zal getrouwd worden. Want zoals een jongeman trouwt met een jonge vrouw, zo zullen uw kinderen trouwen met u; zoals een bruidegom zich verblijdt over zijn bruid, zo zal uw God Zich over u verblijden.

Jesaja 62: 4 en 5

eeuwig in hun midden te wonen. Hij zegt van Jeruzalem: 'Dit is de plaats van Mijn troon (...), hier zal Ik wonen in het midden van de kinderen van Israël tot in eeuwigheid' (Ezechiël 43).

En als de Heere God iets belooft, dan doet Hij dat ook. Altijd is altijd.

WAAROM EEN SLUIER?

Een Joodse bruiloft heeft allemaal bijzondere tradities en symbolen. Bijna allemaal hebben ze te maken met de Joodse godsdienst. In dit artikel kun je lezen wat de betekenis van een sluier is bij een Joodse bruiloft.

Allereerst verwijst het dragen van de sluier naar het verhaal in de Bijbel waarin Jakob denkt met Rachel te trouwen, maar pas later (als de sluier af is) ontdekt dat hij met haar zus Lea is getrouwd. Door even onder de sluier te kijken, weet de bruidegom zeker dat hij met de juiste vrouw trouwt.

Met het dragen van de sluier wil de vrouw ook zeggen: de band tussen jou en mij gaat dieper dan wat het blote oog kan waarnemen. Het gaat niet alleen om het uiterlijk, al is de partner nog zo mooi of aantrekkelijk. Het karakter en de ziel zijn uiteindelijk veel belangrijker.

Ook is het bedekken van het gezicht te vergelijken met het bedekken van het gezicht als Joden de

geloofsbelijdenis uit Deuteronomium uitspreken: het sjema Israël, 'hoor, Israël'. Tijdens het opzeggen van deze geloofsbelijdenis bedekken Joden het gezicht, om daarmee aan te geven dat ze helemaal gericht willen zijn op God en geloven in Zijn eenheid. Alleen met Hem hebben ze een relatie. Zo zeggen ook de bruid en de bruidegom met het bedekken dat ze alleen voor elkaar zullen leven.

Tot slot is er ook een uitleg die zegt dat je met het dragen van de sluier aangeeft dat je tegen je partner zegt: 'Ik zeg 'ja' tegen alles wat ik van je ken en zie. Maar ook tegen de verborgen dingen, die misschien later naar boven komen, zeg ik ja. Alles in jou wil ik aanvaarden en liefhebben.'



PUZZEL & PRET

1. Hoe heet de tent waaronder een Joodse huwelijksceremonie wordt gehouden?
2. Met wie wilde Jakob eigenlijk trouwen in plaats van met Lea?
3. Wat trapt de bruidegom kapot?
4. Wat schuift de bruidegom om de vinger aan de rechterhand van de bruid?
5. Waarmee is de tent van de ceremonie vaak versierd?
6. Wat draagt elke Joodse bruid voor haar gezicht?
7. Hoeveel dagen duurt een Joodse bruiloft?
8. Hoe heet de sjabbat voorafgaand aan de bruiloft? Sjabbat ...



Alle antwoorden van de puzzel staan in deze Tou!. Wanneer je de antwoorden goed hebt ingevuld, staat er in de gekleurde rij een Hebreeuws woord dat alles te maken heeft met het onderwerp van deze Tou!. Stuur je antwoord voor **25 april 2018** naar info@touclub.nl, dan maak je kans op een prijs. Vergeet niet je naam, leeftijd en adres te vermelden!



ISREALITY

Wist je dat Christenen voor Israël ook een jongerenafdeling heeft? Begin je wat oud te worden voor de Tou!Club? Neem dan eens een kijkje op www.isreality.nl en meld je aan!

HUWELIJK

ANDERHALF JAAR
INTENSIEVE VOORBE-
REIDINGEN !!

ZEG DAN NOG
MAAR ES **NEE** !



Meer weten?

Wil je meer informatie over Actou! voor Aleh? Wil je lid worden van de Tou!Club? Lijkt het je leuk in jouw klas een les te krijgen over de Joodse feesten? Of wil je iets vragen? Je kan de Tou!Club op veel manieren bereiken. Of volg ons op sociale media!

Lid worden?

Ga naar touclub.nl!
info@touclub.nl

 /jijbentou

 @jijbentou