

ALLES OVER ISRAËL

TOV!

club magazine

Tov! is een uitgave van Christenen voor Israël

JOODSE
FEESTEN

SJAWOE'OT EN HET
PINKSTERFEEST

**VUUR, WIND
EN VLAMMEN**

HOE VIER JE SJAWOE'OT?

EEN BLIJE TIJD

THEMA: 🌸

SJAWOE'OT 🌸



THEMA:

SJAWOE'OT

- 4** Sjawoe'ot
Feest om de wet en de oogst
- 6** Doe-pagina
Welke hoort er niet bij en meer
- 7** Een hart gericht op God
Over koning David
- 8** Een blijе tijd
Hoe vier je Sjawoe'ot?
- 11** De achtergelaten Thorarol
Een Joods verhaal
- 12** Waar kreeg Israël de Thora?
- 14** Vuur, wind en stemmen
Sjawoe'ot en het Pinksterfeest
- 16** Prijzenpuzzel!

Shalom!

Leuk dat je dit nieuwe themanummer van TOV! Weer gaat lezen! Misschien raak je er al een beetje aan gewend, maar we hebben weer een mooie special gemaakt over een van de Joodse feesten. Dit keer Sjawoe'ot, het Wekenfeest. Net als bij veel andere Joodse feesten vind je het gebod om dit feest te vieren in Leviticus 23. Maar wij kennen dit feest het beste omdat de Heilige Geest werd uitgestort tijdens dit feest. Weet je nog wel, met de discipelen die 'tongen van vuur' op hun hoofden kregen en in vreemde

talen gingen spreken? Ons Pinksterfeest komt van het Griekse woord *pentekoste* wat 'vijftig' betekent. Dit verwijst naar de zeven weken tussen Pesach (Pasen) en Sjawoe'ot. Op de vijftigste dag begint het feest. Wat er tijdens dat feest allemaal gebeurt en wat het betekent, lees je in deze TOV! Lees maar snel verder.

Groetjes Ruben



Concept en realisatie: BladenMakers

Club nieuws

VERKLEED- WEDSTRIJD

In onze Poerimspecial van maart daagden we jullie uit om je vrolijk te verkleeden voor Poerim en er een leuke foto van te maken. Hierop kregen we leuke foto's toegestuurd door David (9) uit Rijssen, Lisa (3) uit Buitenpost, Athalia Fenne (9) uit Brazilië (met haar zusjes) en heel groep 4b van basisschool De Bron uit Veenendaal!



Groep 4b van De Bron.

David uit Rijssen.



Athalia Fenne met haar zusjes.



Lisa uit Buitenpost.

Wij zijn de leerlingen van groep 4b op basisschool 'De Bron' in Veenendaal. We hebben het deze week en volgende week over Israël met de projectweek! Gisteren hebben we Poerim gevierd, en leuk dat het was! We mochten verkleed komen, namen allerlei lekkers mee en speelden Joodse spelletjes. Ook hebben we allemaal een masker geknutseld, u kunt er een paar zien op de onderstaande foto. Daar staan we ook voor de Klaagmuur die we nagemaakt hebben! We hebben er echt van genoten!

Gaaf hoor! We sturen jullie allemaal een leuke prijs toe!

De prachtige chanoekia van Yinthe.



NOG EEN CHANOEKIA

Weet je nog dat we in december een 'Maak je eigen chanoekia'-wedstrijd hielden? Nét op de valreep stuurde Yinthe (12) uit Dordrecht nog een prachtige creatie in, maar toen was 't helaas te laat om

hem nog in het maartnummer te laten zien. Dat doen we alsnog, want met een beetje hulp van haar moeder, maakte Yinthe met zwart en transparant papier wel een héél toffe chanoekia!

SJAWOE'OT

FEEST OM DE WET EN DE OOGST

Nee, dit feest duurt niet wekenlang. Dit feest heet zo, omdat het zeven weken na Pesach (het Joodse paasfeest) wordt gevierd. Het is een van de pelgrimsfeesten waarop de Joden vroeger naar de Tempel in Jeruzalem gingen.

Sjawoe'ot is een heel belangrijk feest. Op deze dag vieren de Joden namelijk dat ze van de Heere God de wetten kregen. Dat gebeurde zeven weken nadat de Israëlieten uit Egypte waren bevrijd. Ze waren toen in de woestijn. Daar ging Mozes de leider van het Israëlieten een berg op, de berg Horeb. Daar sprak de Heere God met Mozes. Hij kreeg van de Heere twee stenen tafelen met daarop de tien geboden. Om dat te vieren lezen Joden tijdens Sjawoe'ot veel uit de Thora.

Sjawoe'ot is ook een oogstfeest. Daarom is de synagoge op deze dag mooi ver-

sierd met bloemen en planten. Vroeger brachten de boeren tijdens dit feest een mand vol met vruchten naar Jeruzalem. Ze namen die mee naar de Tempel om de Heere God te danken voor de nieuwe oogst. Daarom wordt op deze dag ook het verhaal van Ruth gelezen. In dat verhaal staat dat arme mensen de tarwe mochten rapen die tijdens het oogsten bleef liggen. Iets wat Ruth ook heeft gedaan. In Israël worden tijdens dit feest optochten gehouden. Kinderen dragen dan mandjes vol met vruchten en de meisjes versieren hun hoofd met mooie kransen van bloemen

WELKE HOORT ER NIET BIJ?

Bekijk pictogrammen.
Eéntje hoort niet bij
Sjawoe'ot. Zie jij welke?



HET VERHAAL VAN RUTH



Tijdens Sjawoe'ot lezen Joden het verhaal van Ruth. Ken je dit verhaal? Bekijk het in dit leuke filmpje: youtu.be/Y9xQY7UJTFI of scan de QR-code met een smartphone of tablet om het filmpje te bekijken.



Scan de
QR-code

EEN HART GERICHT OP GOD

“Ik stel mij De
Heere voortdurend
voor ogen”

- Psalm 16:8

Het zal je maar gebeuren, je komt thuis na een warme middag in het veld en je vader zegt dat er iemand is die jou graag wil zien. Het blijkt de profeet Samuël te zijn die zegt dat de Heere God wil dat jij koning wordt over je volk...

David - geboren op het Wekenfeest - past op de schapen van zijn vader en kan goed harp spelen. Zal hij geschrokken zijn toen Samuel hem wilde zalven tot koning? Gezalfd worden tot koning terwijl je nog niet eens soldaat in het leger bent geweest! Toch had David geleerd om dapper te zijn. Als zijn schapen werden aangevallen door een roofdier, beschermde hij ze. Maar hij had ook karakter - zijn hart was steeds op de Heere God gericht.

Koning Saul regeert al een tijd, maar hij is somber. Zijn knechten denken dat het zal helpen als iemand hem op de harp komt spelen. Iemand weet dat David dat goed kan. David en Saul kunnen het goed vinden samen en David wordt zelfs wapendrager.

Maar toch blijft hij in zijn hart nog steeds een herder.

Jaren later wordt David koning. Hij zorgt als een herder voor zijn volk, zoals hij dat ook deed bij de schapen. God belooft hem dat zijn zoon Salomo de Tempel in Jeruzalem mag bouwen en dat uit zijn kinderen de Grote Koning geboren zal worden. In Jeruzalem wordt hij ook begraven nadat hij is gestorven, alweer op de eerste dag van Sjawoe'ot. Elk jaar gaan ook nu nog met Sjawoe'ot duizenden mensen naar zijn graf in Jeruzalem om aan hem te denken. Bij zijn graf vragen ze aan de Heere God om hen te geven wat David had: een hart dat altijd op God gericht is.

HOE VIER JE SJAWOE'OT?

Eliya (13), Hallel (10), Yehonathan (7), Nevo (5) en de tweeling Elisha en Peleh (0) wonen in Israël met hun ouders Janiv en Shira. Ze vertellen hoe ze Sjawoe'ot vieren. "Sjawoe'ot is een blijde tijd waar je al een hele tijd naartoe leeft."

HOEZO LEEF JE DAAR ZO LANG NAAR TOE?

"Nou, 'Sjawoe'ot' betekent 'weken', daarom noem je het ook wel het Wekenfeest. Die weken slaan op de zeven weken tussen Pesach en Sjawoe'ot. Pesach is het feest van de uittocht uit Egypte. Het volk Israël

trok toen de woestijn in om het verbond met God te sluiten. Maar in Egypte waren ze – met alle afgoden van de Egyptenaren – zó onrein geworden, dat ze niet meteen dat verbond konden sluiten. Daarom duurde het zeven weken, 49 dagen, waarin ze

zich moesten 'reinigen' om Gods Woord te ontvangen. Op de vijftigste dag ontving het volk de Thora."

MAAR DAT WAS TOEN, TOCH?

"Jawel, maar nog altijd tellen we na het Pesachfeest vijftig dagen tot Sjawoe'ot. Dat noemen we de 'omertelling'. Omdat je nooit helemaal perfect bent, denken we in die dagen na over hoe we beter voor God kunnen leven. Op Sjawoe'ot vieren we dan dat God de Thora aan ons gaf en dat we hem eigenlijk ook nu weer opnieuw mogen ontvangen."

HOE VIER JE DAT DAN?

"Nou, de mannen blijven dan de eerste nacht de hele nacht op om de Thora uit te lezen."

DE HELE NACHT OPBLIJVEN!? MOGEN KINDEREN DAT OOK?

"Ja. Maar de kinderen hoeven niet de hele nacht te lezen hoor. Het is ook gewoon heel gezellig. Maar het valt niet mee om wakker te blijven. Vaak vallen ze in de loop van de nacht in de synagoge in slaap. De oudere jongens doen steeds vaker mee met het bestuderen van de Thora."

WAAR KOMT DAT EIGENLIJK VANDAAN, DAT OPBLIJVEN?

"De Joodse traditie vertelt, dat toen Mozes met de stenen tafelen naar beneden kwam van de berg Horeb, dat het middernacht was. Dus vrijwel iedereen sliep. Daarom proberen we die fout ieder jaar opnieuw te herstellen door datzelfde nacht wakker te blijven en uit de Thora te lezen." Letterlijk uit elke hoofdstuk lezen we een deel. Op een gegeven moment ben je door je slaap

Tijdens Sjawoe'ot maken de kinderen vaak bloemenkransen.



heen en voor je het weet is het weer tijd voor het ochtendgebed.

WAT DOE JE NOG MEER ZOAL TIJDENS SJAWOE'OT?

"Sjawoe'ot is ook een oogstfeest. Het vindt plaats als de eerste oogst van het land is gehaald. Daarom maken de kinderen voorafgaand aan Sjawoe'ot ook vaak bloemenkransen op school. Dat ziet er natuurlijk heel feestelijk uit, kinderen met kransen op! Ook de synagoge wordt voor Sjawoe'ot versierd met planten en vruchten. Dat is trouwens niet alleen vanwege de oogst. Onze traditie vertelt dat de berg Horeb helemaal opbloede toen God de Thora gaf, als een paradijselijke tuin, vol bloemen."

WAT ETEN JULLIE OP SJAWOE'OT?

"Het is gebruikelijk om op Sjawoe'ot 'melkkost' te eten. Joden zijn gewend om geen vlees en melk samen te eten. De Thora wordt ook wel vergeleken met voedzame, zoete moedermelk, waarvan een kind groeit. Het Hebreeuwse woord voor melk is *chalav*. Als je de letters daarvan als cijfers leest (dat kan in het Hebreeuws) staat er bij elkaar opgeteld: 40. Zoveel dagen als Mozes op de berg Horeb verbleef. Daarom eten we op Sjawoe'ot vooral melkkost, zoals cheesecake!

Nou, dat klinkt lekker! Bedankt voor dit leerzame interview en een heel fijn Sjawoe'ot toegewenst!

Oogstfeest

Sjawoe'ot is een feest dat te maken heeft met de oogst in Israël, maar de nadruk ligt bij orthodoxe Joden vooral op het ontvangen van de Thora. Toen Joden weer naar Israël trokken en daar het land gingen bebouwen, kwam er bij het vieren van Sjawoe'ot ook weer nadruk op de oogst. In sommige Israëliëse kibboetsen en mosjavs (boerendorpjes) vieren ze Sjawoe'ot daarom met veel aandacht voor de landbouw.



Gods Woord, de Thora, is voor Joden heel belangrijk. Toen het gezin van rabbi Pinchas Sudak uit Rusland wilde vluchten, lieten ze daarom alles wat ze bezaten achter, behalve een Thorarol ...

Op de vlucht door het bos, sleepte rabbi Pinchas een houten kist waarin de Thorarol zat opgeborgen mee. Zijn vrouw tilde hun jongste kind, Batsheva. Maar na verloop van tijd kon ze niet meer. "Vader, ik kan niet meer. Til jij ons jongste kind!" zei ze. Met pijn in het hart besepte rabbi Pinchas dat hij de Thorarol zou moeten achterlaten in het bos als hij zijn kind ooit nog uit de Thora zou willen onderwijzen ...

Jaren later bezocht Batsheva, de dochter van rabbi Pinchas, vrienden in Amerika. Daar ontmoette ze een vrouw met wie ze in gesprek raakte over vroeger. Ook haar familie was na de oorlog gevlucht uit Rusland.

"Het was zo bijzonder", vertelde de vrouw. "Op weg door het bos verloren

we mijn zusje uit het oog. Het was pikke-donker en je zag geen hand voor ogen. Mijn vader ging op de tast op zoek naar mijn zusje. Al tastend, stuitte hij op iets hards en glads. Geen boom of plant. Het was een kist. En toen hij deze openmaakte, ontdekte hij een Thorarol! En naast de kist zat mijn zusje! Dolblij kuste hij de Thorarol en mijn zusje. Hij wikkelde de rol om zijn lichaam en zo namen we die mee op de vlucht. We kwamen uiteindelijk in Amerika. De Thorarol wordt tot op de dag van vandaag gebruikt in een synagoge in New York."

Batsheva had het verhaal in tranen aangehoord. Nu wist ze wat er was terechtgekomen van de Thorarol die haar vader had moeten achterlaten om haar te redden!





WAAR KREEG ISRAËL DE THORA?

Waar kreeg het volk van God eigenlijk de Thora, Gods Woord? Was dat op de berg Horeb? Nou, dat weten we eigenlijk niet meer precies.

Al heel vroeg in het christendom meenden christenen dat een berg in de Sinaiwoestijn de plaats was waar de Heere Zich openbaarde. Ze bouwden er een klooster en nog altijd is deze berg een plek een bedevaartsoord. Maar er zijn andere plaatsen die mogelijk de plek van die openbaring zijn. Daarbij moet je rekening houden met

vragen als: kon het hele volk onderaan de berg verzameld zijn? En was er water in de buurt? Voor Joden is het trouwens helemaal niet zo belangrijk wáár Gods openbaring precies plaatsvond. Veel belangrijker is dát God Zijn Woord aan Israël gaf!

Puzzel je mee?

LETTERDOOLHOF

Zoek de juiste weg door deze letterdoolhof, dan snap je waar de naam 'wekenfeest' vandaan komt!



ZOEK DE TIEN VERSCHILLEN



VUUR, WIND EN STEM MEN

Precies vijftig dagen na de uittocht uit Egypte krijgt het volk Israël bij de berg Horeb de geboden van de Heere God. De Israëlieten hebben zich klaargemaakt voor deze ontmoeting, maar als de Heere God dichterbij komt boven op de berg, worden ze bang. Er steekt een enorme wind op, er zijn tongen van vuur en er is een geluid van stemmen die klinken als bazuinen, als het blazen op ramshoorns.

Als de Israëlieten in het beloofde land wonen, vieren ze het feest van Sjawoe'ot, het Wekenfeest, in Jeruzalem waar de Tempel staat. Dit doen ze weer precies vijftig dagen na Pesach, het feest waarop aan de uittocht uit Egypte wordt gedacht. Ze vieren dat ze de geboden van de Heere God hebben gekregen. In de tijd van de Heere Jezus waren er tijdens deze feesten wel meer dan twee miljoen feestgangers in de stad!

Als de discipelen op de eerste dag van Sjawoe'ot ook bij elkaar zijn in Jeruzalem, steekt er ook opeens net als bij de Sinaï een geweldige wind op, er verschijnen

tongen van vuur boven de hoofden van de discipelen en er klinken opnieuw bijzondere stemmen: de discipelen beginnen in andere talen te spreken en mensen uit allerlei landen horen hen in hun eigen taal spreken over de grote dingen die de Heere God gedaan heeft. Deze keer is niet Mozes omhooggeklommen de berg op, maar de Here Jezus is na zijn opstanding omhooggegaan naar de hemel. Veertig dagen na Pesach. En nu deelt hij uit wat de Heere God al lang geleden beloofd heeft aan zijn volk: vergeving van dingen die je niet goed gedaan hebt en Zijn Heilige Geest die in de harten van mensen wil wonen zodat zij als Gods kinderen kunnen leven. Dat vieren wij als christenen met Pinksteren!

WIST JE DAT ...

... Joden met Sjawoe'ot herinneren dat de Heere God op de berg Sinaï aan het volk Zijn tien geboden gaf?



... het verhaal gaat dat toen Mozes met de stenen tafelen bij de Israëlieten kwam, ze zich hadden verslapen. Om dat goed te maken, blijven de gelovige Joden nu met Sjawoe'ot de hele nacht op om de Bijbel te bestuderen.



... de synagoge met Sjawoe'ot vrolijk wordt versierd met groen, bloemen en vruchten? Dat herinnert eraan dat toen de wet werd gegeven de hele berg Sinaï bedekt was met voorjaarsbloemen.



... het lievelingseten met Sjawoe'ot cheesecake is? In sommige synagoges worden zelfs wedstrijden gehouden wie de lekkerste gemaakt heeft. Alle taarten staan op een rij met een nummer erbij en je mag van alle taarten een stukje proeven en je stem uitbrengen. De winnaar krijgt een leuk prijsje. Een goeie dag dus om naar de synagoge te gaan!



... veel kappers tussen Pesach en Sjawoe'ot op vakantie kunnen gaan? Want in die periode mogen gelovige Joden hun haar niet laten knippen en mannen moeten hun baard laten staan. Ze mogen ook niet naar muziek luisteren en er mag niet getrouwd worden. Bovendien kopen mensen geen dure dingen. Na Sjawoe'ot mag dat allemaal wel weer.



Puzzel & pret

PRIJZENPUZZEL

Horizontaal

- 2 Gezuurde melk
- 5 Bijeenkomst om de opbrengst van het land te vieren
- 8 Vijf boeken van Mozes
- 9 Zoon van Isaï en koning van Israel
- 10 Op Sjawoe'ot wordt de boekrol van ... gelezen

Verticaal

- 1 Sjawoe'ot noemen we ook wel het ...
- 3 Voedsel van koe voor kalf
- 4 Met Pinksteren waren er ... van vuur
- 6 Hoe wordt de berg Horeb ook wel genoemd?
- 7 In de nacht van Sjawoe'ot blijven de mannen wakker om de Thora te ...



Vul deze puzzel in en zoek zo naar de oplossing. Als je deze TOV! goed hebt gelezen, zou je alle antwoorden moeten weten. Stuur je oplossing **vóór 1 juli** in naar info@tovclub.nl en meld daarbij je naam, adres en leeftijd. Wie weet win jij dan wel een mooie prijs!

Meer weten?

Wil je lid worden van de Tov!Club of wil je zelf een spreekbeurt over Israël houden? Lijkt het jou leuk om in jouw klas een les te krijgen over het Jodendom? Of wil je iets vragen? Je kunt ons op veel manieren bereiken. www.tovclub.nl

Deze TOV! werd samengesteld door Henriët Poot, Ruben Ridderhof en Michèle Weststeijn.

Een gift voor de TOV!Club kan overgemaakt worden naar:
NL42ABNA0406954380

CHRISTENEN VOOR
ISRAËL

De TOV!Club is de kinderclub van de Stichting Christenen voor Israël.
www.tovclub.nl
info@tovclub.nl